

שומרים על קשר מגזין עמיחי, ראש השנה ה'תשע"ז

עמיחי
לחיות בשוויון עם השוני

דבר המנכ"לית

תחילת השנה היהודית וחגי תשרי מזמנים לנו אפשרות לסקור את השנה שעברנו ולחלום לקראת השנה החדשה.

בשנת תשע"ו המשכנו לפעול להגשמת חזון השילוב בפיתוח שירותים והרחבת הפעילות המשותפת עם הקהילה במסגרות היום והדיור שלנו. הידקנו את קשרינו עם התושבים השכנים לנו, עם המתנדבים הרבים וכל השותפים שלנו לדרך.

האמנו כי חשוב לשמר ולחזק את הקשר המשפחתי בעמיחי, לכן קלטנו בני משפחה של עובדים והורים של מקבלי שרות להתנדב בעמותה, ונוכחנו ש(תחושת הנתינה, הקירבה והעשייה המשותפת למען חברי עמיחי מעצימה את כולם.

יצרנו קשרים חדשים עם האקדמיה מתוך אמונה כי זוהי תחילת שנה של עשייה משותפת עם האקדמיה להכשרת דור המקצועות הפארה רפואיים הבא.

השקנו את קמפיין חבר מעגל חבר במסגרת פרוייקט "עיגול לטובה", מתוך התקווה כי הכוח לתרום נמצא במעגלים הקרובים של כל אחד מאתנו.

השנה, למרות החידושים, השמחות והברכות שבאו אל פתחה של משפחת עמיחי, פקד אותנו צער גדול. נפרדנו מניר קרוכמל, אשר גדל והיה בן למשפחת עמיחי ב- 20 השנים האחרונות.

בחרנו להקדיש את גיליון ראש השנה לזכרו של נירקו שידע להביע ללא מילים את הדברים שאהב ואת אלו שלא אהב, את האנשים שרצה בקרבם ואת אלו שפחות, שידע מה טוב ונכון עבורו. נירקו צבע את עולמנו בגוונים הייחודיים של עולמו, צבעים שהפכו לחלק מהווית העמותה

רצינו לשתף אתכם בצבע המיוחד שנירקו צבע את העולם שלו ושלנו. ואיך למרות הכל תמיד נשאר הוא. תוכלו לקרוא עוד על פעילות העמותה כל ימות השנה בדף הפייסבוק שלנו ובאתר העמותה בעברית ומעתה גם באנגלית - amichai.org.il

אני מאחלת לכל הצועדים אתנו יד ביד לאורך הדרך שנה טובה שנה של בריאות וכוח. שנת לבלוב, התחדשות וצמיחה.

חג שמח וחופשה מהנה לכם ולבני ביתכם
קרן שושן

קרן שושן

שומרים על קשר מגזין עמיחי, ראש השנה ה'תשע"ז

עמיחי
לחיות בשוויון עם השוני

נפרדים מנירקו

ניר קרוכמל, המוכר לכולם בחיבה בכינויו נירקו, ניפרד מאיתנו לאחר עשרים שנים משותפות, שנים של חוויות טובות ועשייה משותפת.

נירקו יקר, הגעגועים אליך רבים. עברנו בדירה 15 שנים משותפות של חיים עם חוויות שמחות וטובות, שאותם קצרה היריעה מלמנות. המשפט הידוע שלך היה "אני לבד", ובאמת עשית הכל לבד. תמיד נלחמת על העצמאות שלך, גם אם לפעמים זה דרש ממך כמות אדירה של מאמץ. לימדת אותנו מהי המשמעות האמיתית של עצמאות, חופש והיופי שלעולם יש להציע. לימדת את האנשים סביבך שסבלנות משתלמת, ושהעצמאות חשובה יותר מהכל. אורך הרוח והגישה המיוחדת שלך הראו פעם אחר פעם כי הדרך מהנה, חשובה ומספקת לא פחות מהתוצאה.

נירקו שלנו, תמיד אהבת את החיים הטובים, שמחת להתמודד עם כל דבר חדש ובמיוחד עם אתגרים, בין אם לצאת למסעות בטיולים גיפ'ים בהרים הטורקיה, לקפוץ ראשון לבריכה, לטוס במטוס קל באוויר, לאכול מיני מאכלים מיוחדים, ועוד אין ספור חוויות שלעולם לא מנעת מעצמך. תמיד רצית לקבל את כל מה שיש לחיים להציע במנות גדולות וליהנות מהם.

נירקו שלנו, תמיד אהבת לבלות עם חברים ומשפחה שהפכה לחלק בלתי נפרד ממשפחת עמיחי, ואמא שרי הפכה להיות האמא של כולנו, שתמיד יודעת להיות כל-כך רגישה לצוות ולחברים. נירקו שלנו, אתה חסר לכולנו, בלעדיך החיים הם שונים. תודה על שזכינו להכיר אותך. נוח על משכבך בשלום, ודע שלעד תהיה בליבנו ובזכרונותינו. הדיירים, המדריכים וכל משפחת עמיחי



שומרים על קשר מגזין עמיחי, ראש השנה ה'תשע"ז

עמיחי
לחיות בשוויון עם השוני

להיות מדריכה בעמיחי – החוויה של דניאלה

להיות מדריכה בעמיחי זה לעבוד בשעות לא שיגרתיות ולדעת שזה שווה את זה להיות מדריכה בעמיחי זה להגיע כל פעם לקצה גבול היכולת ולדחוף עוד קדימה, לראות שאת מסוגלת לעשות דברים שלא חשבת שתעשי.

להיות מדריכה בעמיחי זה לחשוב איך להיות טובה יותר, איך לעשות טוב יותר. זה לחוות רגשות שלא ידעת שקיימים בך וללמוד משמעות נוספת למילה - כנות. זה להיות בחברה בלי מסיכות, בלי שיפוטיות, פשוט להיות מקובלת ונאהבת בדיוק כמו שאת. להיות מדריכה בעמיחי זה לגלות רגישות, סבלנות, סובלנות ויותר מכול - אנושיות. להיות מדריכה בעמיחי זה להתמודד עם קשיים פיזיים ונפשיים, ולצאת אדם טוב יותר ומחוזק. להיות מדריכה בעמיחי זה להעריך את כל מה שיש לך, זה להכיר אנשים מדהימים שעוסקים בעבודת קודש וגורמים ליצירתה של חברה מקבלת ומכילה יותר, להרגיש שברגע שיש בך את הנתינה הגדולה את גם זוכה לקבלה ענקית.

להיות מדריכה בעמיחי זה להיות חלק ממשפחה גדולה, לאמץ לך המון אחים ואחיות חדשים, ולרצות לעזור ולהיות שם בשבילם בכל זמן.

זה לחוות רגעים של אושר גדול בהתקדמות של אחד החברים.

להיות מדריכה בעמיחי זה לבוא לכל משמרת עם רצון להיות טובה יותר לחברים, לקדם אותם כמה שיותר ולראות אותם שמחים כל אחד בדרכו האישית והמיוחדת.

זה לרצות להכניס את כל האנשים שאתה אוהב לבית עמיחי, כדי שגם הם יזכו להידבק בנתינה ובאושר.

זה להרגיש שעם הנתינה הגדולה, מקבלים חזרה פי כמה.

להיות מדריכה בעמיחי זה להסביר בהתרגשות לאנשים למה את בוחרת כל יום מחדש לעבוד דווקא בעבודה הזו.

להיות מדריכה בעמיחי זה לנפץ סטיגמות.

זה לחשוף עוד אנשים לנשמות המיוחדות שזכיתי להכיר.

להיות מדריכה זה בשבילי-יותר מהכול,

להיות מדריכה זה להיות אדם טוב יותר.

שמח יותר.

אוהב יותר.

שנה טובה לכולם!



שומרים על קשר מגזין עמיחי, ראש השנה ה'תשע"ז

עמיחי
לחיות בשוויון עם השוני

שנה של התנדבות ומשפחה

השנה משפחת עמיחי בורכה בשלל מתנדבים מכל הגילאים, המגזרים והמקומות בארץ - תלמידים מבתי ספר שונים, אנשי מקצוע, קבוצות קהילתיות, חברות עסקיות גדולות כקטנות, וכמובן משפחות החברים וחברי העמותה.

בזכות המתנדבים הרבים החברים זכו ליהנות מאין ספור חוויות מגוונות, מעשירות ומהנות - טיולי ג'יפים, מסעות מאתגרים, פעילויות אמנות, פנאי, בישול, ספורט, מוזיקה, שירה ועוד, בכל אחת ממסגרות העמותה.

במבט לאחור על שנת הפעילות האחרונה, על פתיחות הלב של רבבות המתנדבים שנתנו כל אחד ואחת את כל כולו, אנחנו לא יכולים אלא להרגיש התרגשות רבה, תחושת מזל מבורכת והכרת תודה ענקית.

מתנדבים רבים הפכו לחלק בלתי נפרד ממשפחת עמיחי, משפחה שהולכת וגודלת, מתלכדת ואוהבת, משפחה ענפה הכוללת לא רק את חברי ומשפחות העמותה, אלא גם את משפחות וחבריי העובדים ואנשים טובים שהצטרפו במהלך הדרך.

היינו רוצים להודות כאן לכל אחד ואחת מכם באופן אישי, לא רק על ההשקעה וההתמדה, אלא גם על העצמת אווירת, חווית ופעילות העמותה ושבזכותם ניתן לראות ולהוכיח פעם אחר פעם שאין טבעי יותר מלחיות בשוויון עם השוני.

ברכת הוועד המנהל

הועד המנהל של עמותת עמיחי מברך את צוות העובדים והמתנדבים המסור, את החברים והמשפחות היקרות בברכת שנה נהדרת ומוצלחת שנה של שמחה ונחת שנה של שפע ברכות בריאות והרבה הצלחות!

משפחת עמיחי מאחלת

לך ולכל בני ביתך

שנה טובה
ואתוקה



עמיחי
לחיות בשוויון עם השוני